

Sinterklaasgedicht



**Kijk, ik heb 5 pietjes op mijn hand!
Die helpen sinterklaas door het hele land.**

**Dit is de dikke bakkerspiet
Die eet vaak snoepjes als niemand het ziet**

**Dit is piet met de grote oren
Hij kan al jullie liedjes héél goed horen**

**Lange piet kan keihard lopen
En de mooiste cadeautjes voor iedereen kopen**

**De stalpiet zorgt voor het witte paard
Geeft het eten, drinken en kamt zijn staart**

**En wie zorgt er voor het boek van Sinterklaas?
Dat is de kleinste pieterbaas.**